

Festligt när Långglöts hembygdsbok prisades

GÖTEBORG
I lördagens tidning skrev Ölandsbladet att "Långlöt i bild - i vardag och fest" blivit utsedd till Årets Hembygdsbok. Här kommer en rapport från mässan, skriven av en av de prisade i redaktionskommittén, Birger Ohlson.

"Mycket förväntansfulla antrade vi tåget i Kalmar och när vi hunnit till Alvesta fick redaktionskommitténs Anders Svensson göra en telefonintervju som sedan gick ut i etern.

Väl framme undrade vi

hur vi skulle hinna in till kl. 14.00 när vi såg den långa kön som ringlade fram till Mässan.

Med lite hjälp av vakterna lyckades vi komma in och kunde leta reda på montern hos Sveriges Hembygdsförbund.

Prick kl.14.00 började trumpeten ljuda och folk stannade till och lyssnade. SHF:s ordförande Birger Svanström berättade att cirka 80 hembygdsböcker ges ut varje år och nu skulle juryn med bibliotekarien Eva Fredriksson i spetsen ge sitt omdöme till tre böcker som särskilt utmärkts sig av de 16 stycken nominerade.

De tre böcker som fick

juryns omnämnande var, Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1870, en järnväg där ångloken dominerade, nominerad av Stockholms hembygdsförbund - Landskap och socken, Öjaby från Lofthall till Stubbakärr, nominerad av Kronobergs läns hembygdsförbund samt Ettarps glasbruk, familjen Haberman och dess halländska industriprojekt under 1700-talet, nominerad av Halländska hembygdserelsen.

Sedan var det Svanströms tur att dela ut priset till vinnande bok - Långlöt i bild - i vardag och fest, nominerad av Ölands hembygdsförbund.

Priset var 10 000 kr, diplom och blommor som Gullan i kommittén tog emot.

I sitt tacktal berörde Gullan vilkas förtjänst det var att boken blivit till.

Juryns motivering:

Årets hembygdsbok är ett bildverk som dokumenterar en hel bygd. Boken bygger på ett mångårigt, imponerande insamlingsarbete och en noggrann dokumentation, som tillsammans med skicklig restaureringsteknik och smakfull presentation, resulterat i en bok som väcker intresse inte bara i Långlöt på Öland.

Efter prisutdelningen



Från vänster, Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström, medlemmarna i redaktionskommittén Karl-Gunnar Larsson, Gullan och Birger Ohlson samt Anders Svensson. Foto Kerstin Henrysson.

utbröt ett kaos av gratulerande släktingar och andra besökande, fotografering och böcker som skulle signeras.

Efter exakt en timme hämtade vi andan och

kunde lugnt ströva omkring på Mässan och kolla vad som hände. Vi gick bland annat till intervjuer med Camilla Läckberg och Johan Theorin.

Vi fick en pratsund med

Johan Theorin som ville köpa vår bok nästa gång vi träffas. Kvällen avslutades med middag på Av-enyn i glada vänners lag".